

CÉSARKE - I



Inhoudstafel

Introductie

Woord van de Senior	3
Woord van de PR	4
Praesidium	5
Lustrumcomité	14
Eventjes terugblikken	20
Kalender	23
Fun and games	24
Wist je datjes	25

Woord van de Senior

Hallo allemaal

Het is zover, komend academiejaar, mag Ideefix 30 kaarsjes uitblazen.

We hebben deze zomer niet stilgezeten.

Samen met het lustrumcomité, heeft het praesidium z'n best gedaan om voor AL onze leden een topjaar in elkaar te steken. Een kalender met oude klassiekers, maar ook een paar nieuwigheden...

Deze zal onze kersverse PR tijdig met jullie delen, dus zelf zal ik hier niet te veel over verklappen.

Alleen dat we dit jaar iedereen, die Ideefix de afgelopen 30 jaar heeft doen leven, in de bloemetjes zullen zetten.

Swat, ik zou zeggen, kom gerust de sfeer eens opsnuiven. Al dan niet vergezeld dooreen pintje, baco'tje of appelsap.

Kom samen met ons vieren dat we al 30 jaar 't kofschip decoreren en dat er nog vele jaartjes mogen bijkomen!

Tot 't kofs

Groetjes

Alison

Woord van de PR

Hallo beste fixers,

Het is ik hier, louis de PR. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al.

Van mij mag je zeer veel zaken verwachten. Voor degene die het nog niet wisten, dit jaar staat PR voor veel meer dan public relations.

Het staat ook voor personal relations, zo zal ik komend jaar nog diepere banden met jullie opbouwen.

Prutser, voor degenen die mij al kennen is dit niets nieuws.

Partial respons, hier mee bedoel ik dat...

Porno regisseur, naar eigen interpretatie.

Ik hoop jullie tevreden te kunnen stellen met mijn werk, ik zal mijn creative juices laten flowen.

Lees nu maar snel verder, want er staat jullie nog veel te wachten!!

Praesidium '22 – '23

Dames en heren, beste mensen, vrienden! We hebben er 29 jaar moeten op wachten, maar hier zijn ze dan: jullie schatjes van patatjes die dit lustrumjaar tot een goed einde zullen brengen. We zullen er nog jaren over spreken, net zoals we over onze voorgangers ook nog zoveel weten...

Alison – Praeses

Heyhoi

Hieronder volgt een (niet zo) korte voorstelling van mezelf, enjoy!

Ik word .liso(o)n(ñe) genoemd en heb ondervonden dat sommige mensen mijn naam niet speciaal genoeg vinden vandaar het puntje en de haakjes. Vul naar believe in (hint, het is gewoon Alison).

Los van mijn naam, heb ik toch een klein beetje een persoonlijkheid (of meestal toch).

Ik ben een rondfladderende student, soms zelfs letterlijk, of toch tot ik mijn evenwicht verlies en een beetje op de grond val.

Daarnaast kijk ik volgens sommige een beetje te veel series en/of films, maar die mensen zijn uiteraard verkeerd.

Ik ga al eens graag op wandel, dit kan met aangenaam gezelschap of es alleen met een podcast/muziekje daarbij (de Volksjury is een aanrader).



Zet af en toe een stapje (of 2) in de wereld, al dan niet geaccompanyerd met een lekker drankje (haat op Rodenbach wordt niet geapprecieerd).

Die stapjes hebben me meer dan eens naar 't Kofschip geleid. Waarop een vage kennis me in m'n eerste jaar student verteld had over een club die daar meer dan eens aanwezig is. Verder hij vertelde me over de befaamde kilometer (die we afgelopen jaar eindelijk hebben gehaald) en ik was een beetje nieuwsgierig.

Ik vroeg een beetje meer info en had kort daarna contact met de senior en temmer van een club genaamd Ideefix. Voor ik het wist was ik lid van een club waar ik de volle 1 persoon kende, maar heb er tot op de dag van vandaag nog geen spijt van gehad.

Mijn eerste jaar onderbroken door een ambetant virusje, maar Ideefix paste zich aan.

Nu zijn we zo'n 3 jaar verder, waar ik:

3 jaartjes lid heb mogen zijn,

3 jaartjes (te) veel nieuwe mensjes heb ontmoet,

3 jaartjes nieuwe avontuurtjes beleefd,

3 jaartjes zoveel herinneringen gemaakt en dat er nog veel jaartjes bij mogen komen!

Hopelijk komen jullie nog veel, maar vooral graag af naar een activiteit of om gewoon eens iets te gaan drinken.

Je weet ons te vinden, de meeste van ons bijten niet

Niets te verliezen dus, afkomen is de boodschap!

PS: Schijnt dat Ideefix komend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen, dat wil je toch niet missen!

Groetjes en slaapwel

van mezelf

Praeses 2022-2023

Saskia – Vice-praeses

Hey fixers,

Ik ben Saskia en zit in mijn derde jaar industriële ingenieurswetenschappen: energie aan de KU Leuven. Dit jaar ben ik ook jullie vice-praeses.

Ik puzzel graag en speel ook nog regelmatig wat videogames als ik thuis ben. Ik leer tussendoor ook piano spelen. Ik zwem ook nog om toch wat alcoholcalorietjes te verbranden.

Maar de meeste tijd zal je me wel in de Overpoort vinden. Om exact te zijn in 't Kof(wie had dat gedacht) met een drankje in mijn hand en aan het losgaan op de muziek.



Tristan – Penningmeester

Tristan was sprakeloos maar hier kan je al vast zijn mooie lach bewonderen :D



Phara – Feest

Lieve fixers!

De meesten zullen me ondertussen wel al kennen, maar ik stel me graag nog eens voor!

Ik ben Phara Bryse, 19 jaar, speel dwarsfluit, heb de schattigste kat ooit (Kastaar hihi), 2 goudvisjes (Sani en Duso), start in september een nieuwe bacheloropleiding, namelijk: Event- en Projectmanagement en ga nu, na een coronaschachtenjaar en een fantastisch commilitonesjaar, mijn derde jaar in bij Ideefix als feestpraeses! Dit betekent dat ik niet enkel samen met het praesidium voor de leukste activiteiten zal zorgen, maar dat dit jaar een dubbel feest wordt en ik samen met mijn lustrumcomité er nog een schepje boven op zal doen om onze 30ste verjaardag goed te vieren! Bij deze jullie officiële uitnodiging voor ons verjaardagsfeestje elke woensdag van 21u - de vroege uurtjes! Tot Kofs!



Flor – Cultuur

Hoi, ik ben Flor. Ondertussen heb ik wel het gevoel dat de meeste mij wel al kennen. Dit jaar vervul ik de functie van cultuur en ben ik van plan om er een lap op te geven.

Momenteel werk ik vast in een voorziening met mensen met een beperking. (Joepie, geen nachten meer slapen!)



Ik kijk alvast uit naar de start van het academiejaar, nieuwe vriendschappen te smeden, fijne avonden te beleven en te cantussen met deze gezellige club!

Hopelijk zie ik jullie snel!

Margot – Sport

Hey allemaal

Ik ben Margot en vervul dit jaar de functie 'sport' binnen Ideefix. Deze functie ligt me nauw aan het hart, ik ben namelijk zelf (vrij) sportief. Zo doe ik aan volleybal, tennis en diepzeeduiken. Daarnaast geef ik ook nog elke week tennislessen. Samen met al deze hobby's en Ideefix zit mijn week al goed gevuld. Tussendoor probeer ik hier en daar nog een lesje mee te pikken, ik studeer namelijk verpleegkunde. Tot slot ben ik ook actief binnen Kazou waar ik met veel plezier niet enkel kampen doe in de zomer, maar ook doorheen het jaar actief ben. Ik kijk enorm uit naar het komende werkjaar en hoop er een topjaar van te maken. Hopelijk tot snel in ons geliefde Kof!



Louis – Pr

Hallo,

Ik ben Louis, een voyale Aaterenaar, die naar het gentse is getrokken om hier allerlei wijsheden op te doen. Veel wijzer ben ik er nog niet geworden tbh. Maar wat ik er wel gevonden heb zijn vrienden. Vrienden die mij altijd zat willen maken en mij domme dingen laten doen. Kortom echte vrienden voor het leven dus. Verder studeer ik momenteel aan de arteveldehogeschool en volg daar de richting marketing.



Ik vul dit jaar de functie PR in, maar dat wist je waarschijnlijk wel al. Dit is immers niet mijn eerste jaar praesidium. Vorig jaar vervulde ik de functie cultuur. Dat was ook echt een ervaring om nooit te vergeten. Wat moet je dan nog over mij weten hmmm. Aja ik heb een tattoo op mijn enkel staan van wat mij het meest dierbaar is in deze hele wereld... sushi, tis een sushi rolletje. Aja en ik ben ook al meer dan 4 jaar samen met Laura de zeden 😁 hihi. Verder heb ik niet meer te veel te vertellen over me zelf. Allee ja toch wel maar da typen word toch wel wa lastig achter een tijdje zeker omdat ik disley ... diesexy ... dyslexy... dies... je weet wel wa. Met vriendelijke groeten van ja ike hé en hopelijk tot snel int kof.

Elodie – Cantor

Haaaaai!

Ik ben Elodie en in dit lustrumjaar ben ik Cantor bij ons geliefde Ideefix. Ik ben 22 en studeer Handelswetenschappen, master finance en risicomangement aan de UGent. Zoals de functie Cantor wel doet vermoeden zing ik erg graag, en dat doe ik onder andere ook in het Gents Universitair Koor. Als je iemand in 't Kofschip luidkeels hoort meezingen vol enthousiasme (en doorgaans ook netjes op toon), reëele kans dat ik dat ben.



Ik hou van al mijn vriendjes, goede muziek en gezellige feestjes. 't Kof is dan ook één van mijn lievelingsplekken. om te vertoeven, en er is mij wel al eens gezegd dat ik daar zo vaak aanwezig ben dat ik praktisch een deel van het meubilair ben. Ik kan dan ook niet wachten op dit nieuw gezellige jaar vol knalharde feestjes en dikke liefde all around. Bij mij kan je steeds terecht voor een warme knuffel (please, ik ben verslaafd), een luisterend oor, een dansje te placceren, of samen een shotje cointreau achterover te slaan. Ik kijk er naar uit, tot Kofs!

Laura – Zedenmeester

Hoi allemaal!

Ik ben Laura, ik ben 22 jaar en studeer kinesithérapie. In mijn vrije tijd ga ik meestal weg met vrienden of ga ik gaan eten (sushi is mijn grote



liefde), of gaan feesten in de overpoort. In de zomer vind je mij terug op tomorrowland waar ik crew ben of in verre zuiderse oorden. Dit jaar neem ik de functie zedenmeester op mij.

Enkele weetjes over mij:

- food is life
- (louis is also life)
- ik houd van knuffels geven, verder vind je bij mij ook steeds een luisterend oor!
- ik sport graag
- ik ben vaste kine bij een voetbalploeg
- ondanks ideefix, ben ik nog steeds een fervente student
- dit is mijn 2e praesidiumjaar, vorig jaar nam ik de functie sport op mij
- zatte laura is een vibe ~ Arne Lips
- om mij nog beter te leren kennen, kom je best gewoon ne keer af 😊

Dit jaar kunnen jullie van mij vooral veel enthousiasme verwachten, ik heb altijd een smile op mijn gezicht. Ik ben een echt feestbeest, van 't Koffschip tot tomorrowland, als er een feestje is ben ik er zeker bij!

Linde – Schachtentemmer

Hey iedereen, ik ben Linde en ik ben de nieuwe schachtentemmer voor komend academiejaar! Ik had gehoopt te kunnen schrijven dat ik net ben afgestudeerd, maar helaas is het accurater om te zeggen dat ik nog in mijn master criminologie zit 😊. Om het voor mezelf wat relaxter te maken zal ik jullie wat oninteressante feitjes vertellen over mezelf. Een eerste



feitje dat jullie absoluut niet hoeven te weten is dat mijn favoriete film Kung Fu Panda 3 is. Daarnaast is ideefix de eerste studentenvereniging waar ik lid van ben. Mijn lievelingseten is cake.

Als temmer hoop ik voor een nieuwe lading enthousiaste en trouwe schachten te zorgen. Ik zal er mijn uiterste best voor doen dat iedereen zich vrij voelt om 100% zichzelf te zijn, en dat iedereen een fantastisch jaar tegemoet gaat met veel vage avonden en ludieke opdrachten. Hopelijk kunnen we samen even de studiestress vergeten en het beste uit het studentenleven halen.

Tot op de volgende clubavond!
Xoxo Linde

Lustrumcomité '22 – '23

Een extreem druk semester hebben we gehad, maar het was dik in orde. Laten we de verhalen horen van onze leden; belevingen die je al dan niet gemist hebt, of momenten die je vergeten was, komen misschien toch weer boven water hier...

Yves Bryse

Oprichter, senior '93-'94, Vicepraeses '94-95', Penningmeester '96-97'

Hoi,

30 jaar geleden zag mijn leven er uit als dat van de gemiddelde student die meerwaardezoeker is in het betere café in de Overpoortstraat. Maw, ik verbleef elke nacht meer in tKofschip dan thuis. Tot ik op het idee gekomen ben om een studentenclub op te richten en dan uiteindelijk nóg meer in tKofschip te zitten. Ondertussen ben ik minder aanwezig, maar kan ik rekenen op mijn kroost die de traditie verder zet. Alleen zie ik nu wat mijn ouders toen zagen en dat is niet altijd even mooi :-D.

Ik wil er dit jaar nog eens vol voor gaan en een dergelijke mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan er een memorabel lustrumjaar van maken.



Kathleen

Sport '96-97', senior '97-'98

1997-1998, Ideefix bestaat vijf jaar, het eerste lustrum. Zelfs in die tijd wou dat al zeggen meer activiteiten en meer feestjes, maar vooral een galabal. En zo geschiedde, het eerste galabal werd een feit: voor één keer was niet 't Kof maar Carlos Quinto op de Vrijdagsmarkt the place to be met alss toetje een gratis pak sigaretten. Maar dat was allemaal in de tijd toen de dieren nog spraken...

Ondertussen zijn wij aan het 6de Lustrum toe, zet een dochter de Ideefix-traditie verder en heb ik wel zin om er nog eens voor te gaan. De eindeloze avondjes 't Kofschip en de sigaretten zullen er niet meer bij zijn, maar wil heel graag mijn (klein) steentje bijdragen om dit lustrumjaar te vullen met heel wat fijne activiteiten en vooral nog eens heel hard te genieten van de Ideefix-vibe.

Tot binnenkort!

Katleen



Jens Verburgh

Zedenmeester '19-'20, Pr '20-'21 en '21-'22

Goeiedag! Het eerste jaar dat ik een tekstje mag schrijven waarbij ik niet de oudste zak ben in de groep, yezzzzz! Na drie jaar praesidium, met de hierboven beschreven functies, sluit ik af met een jaar lustrum.



This is me:

Jens, geboren in Oostende, West-Vlaanderen, en wonend in deze prachtige stad die Gent is (de gebreken van de stad en de politiek moet je erbij nemen)! Het woord muhhe(n)heheuhe(n) spreek ik uit zoals ik wil, meestal met zeer veel finesse. Ik doe al 10 jaar mijn uiterste best te articuleren, wel enkel en alleen wanneer het mij gevraagd wordt en mits de juiste alcoholintoxicatie.

Ik ben zo goed als ALTIJD in de Overpoort te vinden, ofwel met een lint, ofwel achter de dj booth! Ik sta graag in de keuken om te koken en ben daarbuiten te vinden in't zwembad of in beweging (fitness, sportend, ...). Verder knutsel ik graag uit hout (dj booth/meubel in café bouwen, bloembak of zwembad bouwen op terras, ...) en ben ik permanent op zoek om mensen met de beste woordmoppen en slechtste 'dad-jokes' te ambiëren.

Dit is dus mijn vierde jaar Ideefix; voor ik deze topclub ontdekte, heb ik drie jaar praesidium ervaring opgedaan bij Anabolica, dit als vice-praeses en pr.

Cheerz, Jens

Laure Meert

Vicepraeses '19-20', senior'20-'21

Ahh, tekstjes schrijven voor het clubboekje. Brings back memories van mijn eigen praesidiumjaren.

Voor wie me (nog) niet kent: ik ben Laure - Loor voor de vrienden. Fervent Ideefixer, pro-vice 19-20 en pro-senior van 20-21 (het digitale jaar as you might notice). Jaja, laat je niet verwarren door mijn 1m59, ik ben wel degelijk een oude zak!

Dit jaar had ik zin om de Ideefixkriebels nog een jaartje door te geven met het grootste feest van de afgelopen 5 jaar, namelijk het Lustrumjaar 30!



Ondanks ik de jongste oude zak van het lustrumcomité ben, denken mijn knieën dat ze 80 jaar zijn. Dat zal me dit jaar echter niet tegenhouden om met elk van jullie dansjes te placeren op de leukste activiteiten!

Het lustrumcomité en het geweldige praesidium zal dit jaar extra hard zijn best doen om jullie een jaar boordevol activiteiten te bieden. We maken er activiteiten vol herinneringen en nachten met dan weer wat minder herinneringen van 😊!

Nog kort wat weetjes over mij (je weet maar nooit wanneer deze van pas kunnen komen):

- ik ben pro-penning bij het SK en ik deed de boekhouding... op papier (because I am non-digital like that)
- mijn hobby is paaldans
- ik heb een kat Rosy
- ik ben een plantendame
- ik drink WEL rodenbach
- mijn favoriete cantusliedje is die Laure
- ik ben een onderdeel van 'de honey's'
- ik ben Laure, niet LaureN - she's cool tho

- ik doe mee aan alle win-wedstrijdjes
Allez tot op de dansvloer he!
Xxx

Gerbren De Smet

Pr '16-17, 17-18', Vicepraeses '18-19', senior '19 – 20'

Hey allemaal, of hoe je zo iets als dit dan ook opent. Er is mij gevraagd mezelf voor te stellen, dus ja... dan doe ik dat he. Ik ben Gerbren, ondertussen al zo'n 7 jaar lid bij Ideefix. Ik ben hier de revue gepasseerd als P.R. nog eens P.R., Vice en Praeses. Ik ben ondertussen 26 jaar en werk bij Homa waar ik werk als digital marketeer. Na mijn seniorjaar wat in mineur te eindigen (dankzij het C ding waar we niet meer over spreken) wou ik nog eens iets leuks doen voor de club. Deel zijn van het lustrumcomité was hier dus een ideale kans voor. Degenen die me kennen weten dat je bij mij steeds terecht kan voor een babbeltje en een feestje en degenen die me niet kennen zullen dat wel snel genoeg weten. Dus ik zou zeggen we vliegen ons 30e jaar in met Ideefix en ik ben alvast klaar voor een feestje.



Jullie kapoen, Gerrie
26 September 2022

Jonathan De Bremme

Sport '16-17', Vicepraeses '17-18', senior'18-19'

Hey Fixers

Mijn naam is Jonathan, 26 jaar en ik woon in ons prachtige Gent.

Het Ideefix-avontuur is bij mij gestart in jaar 23 waarbij de functies Sport, Vice-Praeses en Praeses per ongeluk expres op mijn lint zijn terechtgekomen. Maar tegenwoordig hou ik mij

meer bezig met katten van tafels en kasten te halen, een nieuw Duvel-glas te bemachtigen voor de collectie of mijn tijd te verbeteren op Pokémon-quizen.

Ik kijk er naar uit om samen met het lustrumcomité en het praesidium activiteiten te organiseren waarbij jullie uitbundig kunnen genieten (,drinken) en feesten! Dat we van jaar 30 een zalig feestjaar zullen maken!



Met vriendelijke groetjes
Jonathan

Eventjes terugblikken

Het is al lang geleden dat we elkaar nog tegenkwamen op een Ideefix-activiteit. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! In de tussentijd blikken we nog even terug op de laatste activiteiten van vorig jaar.

Koffuif

Als je spreekt over het 'example' van een wazige avond, kan je deze activiteit zeker als voorbeeld nemen.

Het aantal shotjes die achterover gekapt zijn, waren ontelbaar. We kwamen samen met de andere Kofclubs om een heuse shotjes avond op poten te zetten. Met heerlijke shotjes zoals A glow up (butterscotch), The mutant (el picu), Racket (rocket shot), Glow with the flow (appeljenever).

Moest je het nog niet door hebben, het thema was glow in the dark. Het duurde niet lang of iedereen had al glow in the dark verf op het gezicht en de armen. Er werd hevig gedanst tot in de late uurtjes.



Kofspelen

Na onze verbroedering op de koffuif werd het tijd om de strijd aan te gaan met de andere Kofclubs. De avond bestond uit 4 delen: funkelbal, fotozoektocht, quiz en cantusliedjes. Na een hevige strijd, waarin we een klein beetje vals gespeeld hebben

(maar dat deden de andere clubs ook!), werd IdeeFix uitgeroepen als de grote winnaar! We hadden dan ook niets anders verwacht. Het komende jaar mogen wij ons nu de beste club van het Kofschip heten. Achteraf was er nog een kleine competitie voor bierkoning/koningin, hier viel een lid van acantha in de prijzen. De avond werd afgesloten met enkele meters verfrissend bier.

Zomercantus + na-ontgroening + naverkiezing

Op deze avond kwamen we samen om de allerlaatste plaats in het praesidium op te vullen: Cantor.

Het is 4 juli 2022. De nachtelijke lucht is warm en hangt vol spanning. Plots weerklinken enthousiaste stemmen in de dode Gentse Overpoortstraat... Jepla, 't is tijd voor de IdeeFix zomer-, na-ontgroenings- en naverkiezingscantus! Enkele laattijdige schachtjes mogen eindelijk het lint eervol van schouder veranderen. Hier en daar word een traantje weggepinkt door een emotionele meter of peter. Hoezo ik dramatiseer? Neenee, 't is echt waar! De lucht hing vol emotie... Ahem, anyway, tijd voor de naverkiezing. Enkel een Cantor ontbreekt nog in het IdeeFix-praesidium. Wie o wie waagt zich daaraan... Mezelf, kennelijk. Na een ietwat nerveuze speech volgt een goed gevulde vragenronde. Mijn liederenkennis is nog niet zo heel uitgebreid wanneer mij gevraagd wordt een specifiek cantuslied te zingen. Oei, maar die melodie ken ik niet... Gohja, na wat verlegen en onzeker gedoe beslis ik om er dan maar een willekeurige melodie op te plakken. Is dat toch wel niet de juiste zeker. Lang verhaal kort, heyhoi, ik ben jullie nieuwe cantor! De cantus zet zich voort, 't is allemaal wreed plezant, het wordt al snel redelijk laat, maar totally worth it! Op naar nog meer van dat. Xoxo Elo

Dies-Natalies BBQ

Over een heerlijke activiteit gesproken!

Joepie! We konden weer eens genieten van het goede weer en een bbq! Die twee gaan toch gewoon echt hand in hand?! Lekker vleesjes eten in het zonnetje. De ideefix barbecue was geen uitzondering.

Het praesidium bereidde alles zorgvuldig voor. Leena greep de kans om bbqmaster te worden en dit deed ze met glans.

Niet alleen het nieuwe praesidium was aanwezig, maar ook de oude garde die voor de nodige sfeer zorgde.

Er werd goed gegeten en tot in de late uurtjes bijgepraat!

Windsurf initiatie

Deze zomer hebben we de kans gehad om te leren windsurfen van onze eigen prosenior Kaasje. Indra, sportleider van het SK, was ook meegegaan. Na een korte uitleg op land, gingen we allemaal het water in. Na wat vallen en opstaan (letterlijk en figuurlijk), stonden we recht op onze plank en waren we weg met de wind. Het water was kouder dan gedacht maar het was wel verfrissend in de zomer. We hebben dan een hele namiddag kunnen windsurfen. Naar de vooravond toe, was het jammergenoeg al gedaan. Het was vermoeiend maar toch heel leuk. Ik zie het mezelf alvast eens uitzoeken voor nog eens te doen!

Kalender

Er is dit jaar ZOooooooo VEEEEEEEEEEEL te doen! Wij kunnen alvast niet wachten...

Semester één

KALENDER 2022
SEMESTER 1

FIX THE IDEA WEEK

26/09 - OPENINGSRECEPTIE

27/09 - DRINKING GAMES

28/09 - SKO

29/09 - FOOD NIGHT

30/09 - OUDLEDEN AVOND

OKTOBER

05/10 - OPENINGS CANTUS

12/10 - SPORT ACTIVITEIT

19/10 - COCKTAILAVOND

26/10 - LUSTRUM DROPPING

NOVEMBER

02/11 - DOOP+DOOPCANTUS

09/11 - SCHACHTENKONVENT

10/11 - LUSTRUMFUIF

16/11 - GRAVENSTEENFEESTEN

23/11 - ACAFIX ACT

30/11 - SCHACHTENVERKOOP

DECEMBER

05/12 - KOF CANTUS

07/12 - MASSACANTUS

21/12 - CLUBETENTJE

23/12 - XMAS PARTY

Fun and games

Het is tijd om die handwerkende hersenen even ontspanning te gunnen en een spelletje te spelen! Geniet ervan!

O	I	L	I	A	Q	R	U	I	N	G	J	U	V	R	X	S	T
W	Q	U	X	V	E	I	Y	Y	E	A	L	E	O	G	I	O	L
L	R	S	K	E	W	Y	U	J	N	D	G	X	D	E	F	M	S
P	R	T	O	T	P	L	W	M	E	F	F	V	K	N	E	P	C
E	Q	R	F	R	R	S	R	E	O	U	V	J	A	T	E	N	O
R	G	U	S	Q	A	L	O	T	H	N	E	S	R	C	D	M	R
L	S	M	C	Y	E	C	D	E	C	D	R	C	E	E	I	A	C
P	D	C	H	D	S	M	A	R	S	U	E	H	D	Q	M	E	Q
Z	G	O	I	B	I	X	T	B	S	M	N	A	B	Y	U	T	L
S	Y	M	P	L	D	Q	W	I	N	W	I	C	U	B	Q	S	H
J	K	M	H	T	I	Q	Y	E	A	C	G	H	L	Z	X	U	G
N	K	I	V	H	U	C	Z	R	A	M	I	T	L	O	Z	T	I
D	D	T	P	C	M	W	D	G	G	E	N	E	L	F	L	N	X
G	C	E	X	V	L	C	E	O	T	Q	G	N	E	T	T	A	C
B	H	M	E	M	I	K	O	V	I	O	M	X	U	H	L	C	I
N	I	Q	X	V	N	J	F	V	U	L	S	E	D	M	A	V	S
I	U	X	Z	T	T	Y	L	S	S	N	J	I	Q	J	V	S	P
K	P	G	V	N	S	J	W	D	C	H	X	K	P	B	V	U	Q

Ad fundum
Schachten
IdeeFix
Crocs
Vereniging

Gent
Vodka redbull
Meter bier
Kofschip

Lustrumcommite
Cantusteam
Uitgaansshoenen
Praesidiumlint

Wist je datjes

Altijd lachen met mensen die zichzelf nog ontdekken... Wist je dat...

- Elodie en William ondertussen een echte relatie hebben, jaja totaal onverwacht.
- Laura verloren frietjes zou oppeten.
- Lauren haar foef een frietmachine is.
- Jens (arne) op pensioen is.
- Phara nog steeds getraumatiseerd is van ledenweekend.
- Zatte Louis mooi zijn kleren opvouwt als hij blijft crashen...

Pr extra's - The real deal

Hopelijk hebben jullie genoten van de kleine leuke winacties; wij vonden het alvast tof jullie iets te kunnen geven tijdens en na corona. Volgend jaar heeft iedereen gewonnen, want niemand verliest iets op het Lustrum!



PAPIER & CO